

Het moet mij van het hart:

“ For Lack Of Malewitsch The Proletarian Revolution Will Fail”

Vorm vervormt de inhoud.

Bijkans? Bij toeval?

Kunstenaars beginnen het werk zodra de arbeider de fabriek verlaat.

Majakovski zong er zijn keel op stuk en daar liet hij het niet bij!

Het regent het regent de daken worden nat; klinkt het hier.

Zo zingt de kunst.

En de kunstenaar?

Ik schilder ik schilder de doeken worden nat !!

Men zegt mij: heb lak aan v. d. Leck.

Maar ik zing, van rode wijn en ben in tranen.

red red wine.....

Manifest